



Geurt Roffel
*En wie ben ik
 volgens jullie?*
 Boekencentrum
 € 22,50

Of Jezus Gods zoon is? Zes plus één visies

De vraag 'Is Jezus Gods zoon?' is zo oud als Jezus zelf. Maar een boek dat antwoorden zoekt in verbinding met de verschillende visies, dat leek er niet te zijn. Een gat in de christologische markt, ontdekte theoloog Geurt Roffel, auteur van *En wie ben ik volgens jullie?* Eind juni promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen op de thematiek.

Waarom wilde u dit boek schrijven?

"Jaren geleden voerde ik met een groep gemeenteleden een gesprek over Jezus. Dat werd een heel spannend uurtje; we konden elkaar niet vinden. Voor de één behoorde het tot de grondbelijdenis van zijn geloof Jezus de zoon van God te noemen, terwijl de ander zei: Zoon van God? Nee, dat is een mythische formulering, en ik moet me daarvan ontdoen wil ik kunnen blijven geloven. Ik dacht op mijn beurt: laat ik een boek pakken dat me kan helpen bij wat hier gebeurt. Maar dat boek vond ik niet."

De filosofen Gadamer en Derrida hebben in uw boek een prominente plaats. Wat is hun rol precies?

"In mijn boek ga ik het gesprek aan met andere theologen. Maar ik bel ze niet op, ik spreek ze via hun teksten. Hoe doe je dat dan? Gadamer en Derrida leggen mij uit hoe je teksten van anderen moet interpreteren. Gadamer zegt: je moet ze zo goed mogelijk proberen te begrijpen, en dat doe je zus en zo. Derrida adviseert: houd afstand tot de ander en blij kritisch."

U onderzoekt de interpretaties die zes christologen geven van de uitspraak 'Jezus is de Zoon van God'. Zijn de interpretaties van dit zestal in telkens één zin samen te vatten?

"Kasper: door Jezus' maximale toewijding aan God licht in hem Gods liefde op.

Pannenberg: Jezus is de geïncarneerde zoon van God in wiens leven, dood en opstanding zichtbaar wordt dat de verbondenheid van God met de schepping allesomvattend is. Dalferth: in Jezus wordt zichtbaar wie God is en hoe Hij mensen heeft bedoeld. Crisp: Jezus is een godmens in wie God op een wonderlijke en ondoordringelijke manier het menszijn heeft aangenomen. Henrikse: in Jezus wordt zichtbaar en ervaarbaar hoe God is als Hij een mens is als wij. Welker: middenin de veelkleurigheid van het leven heeft God in Jezus geopenbaard hoe kwetsbaar de strijd voor het goede is en hoezeer Hij daarmee is verbonden."

En wie is Jezus volgens u?

"Volgens mij is Jezus iemand die onvoorstelbaar hecht met God is verbonden. Zo hecht dat hij zich tot in Gods onmenselijkheid met God verbindt."

Op welke kritiek zou het boek kunnen stuiten?

"Het behandelt slechts één van de vele debatten die er over Jezus als zoon van God worden gevoerd. Op exegetische en historische aspecten ga ik bijvoorbeeld maar zeer ten dele in. Daarnaast: ik voer het gesprek met een beperkt aantal mensen. Maar goed, dit is het debat dat ik heb gekozen; je moet je onderzoek nu eenmaal goed afbakenen."

OOK VERSCHENEN

Willem IV. Stadhouders in roerige tijden 1711-1751.

Fred Jagtenberg. Eerste echte biografie over de Friese stadhouder die uiteindelijk de hele Republiek aan zijn voeten kreeg. Boeiend beeld van tamelijk onbekend tijdvak. Van tilt, € 39,95.



Hoger dan de sterren.

Guido Gezelle. Een naam van lang geleden, priester-dichter Guido Gezelle, maar nog altijd aansprekend. Mooi boek met gedichten van zijn hand, ideaal om mee te nemen op vakantie. Polis, € 19,99.



Goud in handen. Teksten uit de christelijke traditie.

Bart Jan Spruyt. Zo'n dertig reformatorische 'opinievormers' wijzen ons in dit boek op hun favoriete teksten uit de christelijke traditie. Een afwisselend geheel, dat de kans biedt om eigen ontdekkingen te doen. Accent op protestants verleden. De Banier, € 29,95.



Autonomie en gemeenschap. Een debat over levensbeschouwing en psychotherapie.

Bert Loonstra. Belangwekkend, maar niet heel toegankelijk boek over religie en geestelijke gezondheidszorg. Filosofisch getint. Buijten & Schipperheijn, € 24,90.



Musch.

Jean-Marc van Tol. Grote historische roman over zeventiende-eeuwers Johannes Musch, Johan de Witt en stadhouder Willem II. Deel I van een trilogie. Gebaseerd op stevig historisch onderzoek. Perfect voor op de camping! Uitgeverij Catullus, € 24,95.

